



Wandelen voor Caritas “dichtbij” project “De Achtertuin”



Dit Jaar is “De Achtertuin” het “dichtbij” project van de werkgroep Caritas Etten-Leur. Om “De Achtertuin” te steunen hun doelen te behalen, zoals de tuin te verduurzamen en toegankelijker maken voor blinden en slechtzienden, organiseren we een wandeltocht.

Wandel je ook mee op zondag 26 juni a.s.?

- 10 km start tussen 10.00 uur en 13.00 uur
- 5 km start tussen 11.00 uur en 13.00 uur
- 2,5 km start tussen 11.00 uur en 13.00 uur (korte route/rolstoel)

Wil je meewandelen maar graag met begeleiding? Dat kan.

Er start om 11.15 uur een begeleide groep voor de 2,5 en 5 km.

Dit graag van te voren bij aanmelding doorgeven.

Tel: 06-46586487 of stuur een mail contact@de-achtertuin.info

Uiteraard is het vertrek- aankomst bij “De Achtertuin”,

Hilsebaan 108, 4873 LH Etten-Leur (rijpad links naast het woonhuis).

Opgeven kan tot en met zondag 26 juni om 13.00 uur.

Inschrijfgeld: € 5,00 per persoon.

Onze voorkeur gaat uit naar betaling per bank, maar je mag ook contant betalen bij de start. Je kunt overmaken op NL07 RABO 0306 0514 19 t.n.v. De Achtertuin o.v.v. wandelen, je voor- en achternaam.

Tevens is er tussen 11.00 uur en 16.00 uur een open dag, met informatie over wie we zijn, wat we doen en voor wie. Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen.

In “De Achtertuin” wil men o.a. een waterbuffer aanleggen, en de tuin beter toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden. De partner van een van de vrijwilligers is blind. Hij gaf aan hoe blinden tuinen ervaren: hun tuinbeleving gaat niet om vergezichten, maar om de natuur van dichtbij op beperkte zintuiglijke ervaringen (voelen, ruiken, proeven, horen) zodat ze even vergeten dat ze blind zijn. De gehele opbrengst komt ten goede aan:

- *Speciale tegels voor de wandelpaden voor blinden en slechtzienden.*
- *voelmuur*
- *waterbuffer*
- *restauratie lekkage dak van veranda*